

Zot Joke

Ze zeggen dat Zot Joke al sinds de oorlog door de straten van Tilburg liep, maar ja, ze zeggen zo veel. Joke was het zevende kind uit een gezin van twaalf en hij was de zoon van een joodse familie uit de Koningswei. Zijn moeder was Anna Verbruecken en zijn vader Abraham Hollander. Joke is als Joseph geboren op 21 maart 1915.

En ze zeggen dat zijn hele familie in de oorlog door de Duitsers is omgebracht. Ze zeggen dat Joseph zelf ook op het station geweest is, dat hij ook klaar stond om op transport gesteld te worden, maar dat hij zo'n allemachtig misbaar maakte dat de Duitsers hun aanvankelijke plannen gewijzigd hebben en hem als enige op het perron achterlieten. Ze zeggen dat Joseph aan die verschrikkelijke gebeurtenis een oorlogstrauma overgehouden heeft. Of dat waar is, is eigenlijk niet zo bekend. Misschien dat Joke voor die tijd ook al een beetje vreemd was. En dat maakt toch ook niets uit?

Zot Joke was een Tilburger onder de Tilburgers: iedereen kende de stadswandelaar en het is dan ook geen wonder dat er na zijn overlijden, in 1993, geld ingezameld werd voor een monument ter nagedachtenis aan die kleine man. Zijn curatoren lieten echter al snel weten dat de familie een dergelijk initiatief niet op prijs stelde en daarop werden de plannen van tafel geveegd.

Och, vergeten doen ze Zot Joke niet snel. Wanneer de klanken van het draaiorgel weerklinken zal menig een gedachte wijden aan de kleine man in zijn lange leren jas, want als het orgel speelde dan stond Joke er steevast naast. Dan leek hij even gelukkig te zijn.

Er waren ook dagen dat hij in zichzelf gekeerd liep te brommen. Welke droeve herinneringen kwelden hem op die momenten? Je kunt er alleen naar raden.

Misschien krijgt hij later zijn monument alsnog...