

Papa aan de oesters

“Hier aan de bar kun je wat drinken, maar hier zit ook papa aan een goed glas wijn met oesters, terwijl de kleintjes tomatensoep eten en naderhand nog wat spareribs. De vader vertelt ze hoe hij hier vroeger ook al kwam met hun opa. Begrijp je wat ik bedoel? Het is de geschiedenis van deze panden die me zo aanspreekt. Als achttienjarige werkte ik in een van de grote restaurants hier in de stad en dan namen de oudere collega's me mee naar Allerlei. Dan keek ik rond en stelde me voor hoe het er vroeger was. Wie er gewoond en geleefd hadden. In die jaren durfde ik niet te dromen dat ik twintig jaar later eigenaar zou zijn.” Toch is dat gebeurd. Paul Martelhoff werd eigenaar van bistro Allerlei en restaurant Visserij. “Goh, zei iedereen, je moet het zwart schilderen en uitbreken. Je kunt het ook paars maken! Maar ik bedacht dat ik helemaal niets wilde doen. De panden zijn perfect zoals ze zijn. Ik wil hun geschiedenis bewaren: de trapleuningen die gepolijst zijn door steunzoekende handen, de vloeren die het looppatroon herbergen van de gang van vorige gebruikers. Daar ga ik niets aan veranderen! Het Allerlei-pand is van 1567. Dat van Visserij stamt uit 1603. Jarenlang waren er ambachtlieden in gevestigd: een fabrikant van kerkornamenten, een meubelmaker, een boekdrukker, maar ook een bakster en een slager. In deze bijzondere omgeving serveren we uitstekende gerechten, gemaakt van verse ingrediënten, op prachtig serviesgoed, met mooi bestek en, inderdaad, met linnen servetten. Je moet hier naar binnen kunnen komen voor een pata negra met een glas rode wijn, maar ook voor een diner met de familie. Iedereen moet zich welkom voelen, zodat het kind dat nu aan de spareribs zit, straks tegen zijn kleintje zegt: hier kwam ik vroeger al met opa.”